

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

Νικηταράς



Δράμαλης



Κολοκοτρώνης



Καλημέρα, είμαι
ο Κολοκοτρώνης.

Γεια σας, είμαι
ο Δράμαλης

Κι εγώ είμαι
ο Νικηταράς.



Ρε συ Δράμαλη,
σε ξέρω τόσο καιρό αλλά ακόμη δεν
ξέρω από που βγαίνει το όνομα σου;



Βλέπεις, κατάγομαι απ' τη
Δράμα και γι' αυτό με
ονομάζουν Δράμαλη.
Το κανονικό μου όνομα
είναι Μαχμούντ. Ήμουν
ο πασάς της Λάρισας.



Παιδιά, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και τα έχω σχεδόν ξεχάσει, σας πειράζει να μου θυμίσετε την ιστορία μας;



Όχι φυσικά!
Πρώτα ότι θέλεις!



Εντάξει λοιπόν. Δράμαλη,
πότε σε έστειλε η Υψηλή
Πύλη κατά των εξεγερμένων Ελλήνων;



Ήταν το 1821.
Αποφασίσανε να στείλουν
τρία ασκέρια, το ένα δικό μου,
για να καταπνίξουμε
την Επανάσταση.



Και τι έκανες
μόλις πήρες την
εντολή από την
Υψηλή Πύλη;



Μάζεψα στρατιώτες,
πεζούς και ιππείς,
πυροβόλα και
μεταφορικά ζώα
και κατευθύνθηκα νότια.



Και εσύ
Κολοκοτρώνη,
τι έκανες όταν
το έμαθες;

Έθεσα υπό τον έλεγχο μου
τις διαβάσεις και τα περάσματα
απομονώνοντας την στρατιά του
Δράμαλη στην πεδιάδα της Αργολίδας.



Και τότε εφάρμοσες
την τακτική της
καμμένης γης
έτσι δεν είναι;
Τι ακριβώς ήταν αυτή;



Η τακτική της καμμένης γης
ήταν η σκόπιμη καταστροφή
των καλλιεργειών και ο
αφανισμός των ζώων
προκειμένου να εμποδιστεί
ο ανεφοδιασμός του αντιπάλου!



Πολύ καλή ιδέα!
Και τότε έγινε η
μάχη στα Δερβενάκια;

Η μάχη έγινε
στις 26 Ιουλίου 1822.



Πόσο στρατό
είχες συγκεντρώσει;
Σε βοήθησαν
και άλλοι;



Είχα μαζέψει 2500 στρατιώτες,
αν θυμάμαι καλά. Με
βοήθησαν βέβαια και ο
Παπαφλέσσας με τον
αδερφό του τον Νικήτα Φλέσσα.



Και μετά την νίκη σου,
πως έδειξαν οι Έλληνες
την ευγνωμοσύνη τους
για το κατόρθωμα σου;

Με ανακηρύξανε
Αρχηγό!



Και εσύ καημένε
Δράμαλη, τι
απέγινες;



Πέθανα από την
στεναχώρια μου!



ΣΤ2 - 1ο Δ.Σ. Γιαννιτσών

Σχ. Έτος 2013-2014

Ομάδα Εργασίας:

Γιώργος Δάλλας

Γιάννης Καλπακίδης

Κλάιντι Κούρτι

Δημήτρης Παπαδήμας

Υπεύθυνοι εργασίας:

Αλέξανδρος Μοσκοφίδης (ΠΕ19)

Μαρία Ανδρεάδου (ΠΕ70)